

Dank u voorzitter,

Geachte burgemeester, ambtsgenoten,

‘Halal’ is een islamitische term die ‘rein’ of ‘toegestaan’ betekent. ‘Haram’ betekent het tegengestelde: ‘onrein’ of ‘verboden’. Beide termen zijn in de islam van fundamenteel belang omdat ze aangeven welke producten en handelingen voor moslims al dan niet zijn toegestaan. In principe gelden deze regels voor élk product, zoals ook koekjes en schoonheidsproducten. Maar de meeste mensen kennen halal (en haram) natuurlijk vooral van islamitische regels voor voedsel, zoals het ritueel slachten van dieren en het verbod op het eten van varkensvlees en het drinken van alcohol.

Het labelen van zaken als halal of haram is geen onschuldig islamitisch principe, omdat de islam geen onschuldige ideologie is. Islam betekent onderwerping; de islam is een allesomvattend, totalitair systeem. De islamitische leer is supremacistisch en gestoeld op scheidslijnen en tegenstellingen. De islam is inherent discriminatoir: volgens de islamitische doctrine zijn mensen gelijkwaardig noch vrij. De Koran, de heilige en onveranderlijke handleiding van de islam, is gestoeld op drie contrasten: man versus vrouw, meester versus slaaf en last but not least gelovige versus ongelovige.

Mocht de Koran, en ook de Hadith – dat zijn de uitspraken en handelingen van de islamitische profeet Mohammed – vandaag geschreven en gepubliceerd worden, dan zou de verspreiding ervan verboden worden wegens haatzaaien, discriminatie en oproepen tot geweld.

Volgens de islam is de man superieur aan de vrouw en de moslim superieur aan de niet-moslim. Het is precies in deze islamitische superioriteitsopvatting dat halal versus haram kadert. Halal en haram zijn een fundamenteel onderdeel van de inhumane islamitische wet, de sharia, die volgens de islam overigens ook van toepassing is op ons, niet-moslims.

Wie dus halal toestaat, staat toe dat er een onderdeel van de sharia wordt ingevoerd. Maar de sharia of islamitische wet is onverenigbaar met de mensen- en burgerrechten zoals die worden verwoord in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden. Dat zeg ik niet, dat blijkt uit een uitspraak van de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het Europees Hof stelt daarin letterlijk dat de

sharia niet compatibel is met een democratische samenleving en dat de islamitische wet rechtstreeks leidt tot schendingen van de rechten van de mens. Nogmaals: halal is een onderdeel van die sharia.

Er bestaan certificaten die de moslim duidelijk maken dat een product halal is. Niet zelden leiden zulke certificaten naar islamitische organisaties die de jihad vergoelijken of banden hebben met islamitische terreurbewegingen, zoals Hamas en Al Qaida.

Zelfs iemand als Luckas Vander Taelen, welbekend bij Groen en de andere traditionele partijen, stelt dat, ik citeer, 'halal-maaltijden hun oorsprong vinden in een fundamentalistische lezing van de islam'. Einde citaat. Hij schrijft zelfs dat, ik citeer 'wie toegeeft aan halal-maaltijden, de doos van Pandora opentrekt'. Einde citaat.

In het essay *The Most Intolerant Wins: The Dictatorship of the Small Minority* legt Nassim Nicholas Taleb uit hoe een onverzettelijke minderheid er uiteindelijk in zal slagen haar wil op te leggen via 'de minderheidsregel' en 'renormalisatie'. De *minderheidsregel* betekent dat de meerderheid zich aanpast aan de minderheid, uit gemakzucht of omdat het eenvoudiger (en goedkoper) is dan het hanteren van twee sets van regels, procedures of gebruiken (denk aan halal-voedsel voor iedereen, moslims én niet-moslims, bijvoorbeeld op school of in de gevangenis). *Renormalisatie* betekent dat de minderheidsregel het nieuwe normaal wordt, dus ook voor de meerderheid (niemand beseft nog dat hij of zij halal aan het eten is, of vindt het best). De vastberaden minderheid herhaalt dit proces via opeenvolgende renormalisatie-stappen en legt zo stukje bij beetje haar wil op aan de flexibele(re) meerderheid.

De halal-business in dit land vertegenwoordigt overigens ondertussen al miljarden euro's; elk jaar wordt in ons land reeds 2 miljard euro gependend aan halalvoeding. Dat bedrag neemt toe, want de demografie bepaalt.

En dus halaliseren hele wijken, waardoor Vlamingen zich er niet meer thuisvoelen en er, als ze kunnen tenminste, wegtrekken.

Toen de 'Versmarkt De Laet-Spar' in Antwerpen-Kiel werd vervangen door 'Supermarkt Marrakesh, uw halal supermarkt', waar geen alcohol of varkensvlees te verkrijgen is, kregen wij

een brief van een verontwaardigde bewoner. Ze noemde het “de zoveelste kaakslag voor de autochtonen” en concludeerde, ik citeer: “Waar moeten wij binnenkort nog naar toe? Er zijn bijna geen Belgische bakkers en slaggers meer, er is nog slechts één Belgische slager in de Abdijstraat en omgeving. Er blijft bijna geen enkele echte ‘winkel van bij ons’ over.” Einde citaat.

Halal is met andere woorden ook een splijtzwam in onze samenleving, het vernietigt onze cultuur met onze gebruiken, en het islamiseert wijken en naar ik verneem ook scholen in Antwerpen.

Zo kiezen scholen er vaak voor om, gemakkelijks halve, aan iedereen halal-voeding te geven. Ik heb begrepen dat onze Adviesraad voor Dierenwelzijn daarom werkt aan een advies om scholen te verplichten om aan leerlingen expliciet ook niet-halalmaaltijden aan te bieden. Volgens dat advies zou het uitsluitend aanbieden van halalmaaltijden op scholen dus verboden moeten worden.

U begrijpt dat voor mijn partij het aanbieden van halal op scholen, maar ook elders in deze stad zoals op nieuwjaarsrecepties, überhaupt verboden zou moeten worden; maar dit advies van de Adviesraad voor Dierenwelzijn is alleszins een stap in de goede richting.

Het verbod op onverdoofd slachten dat sinds kort in Vlaanderen is ingevoerd, nota bene onder leiding van de N-VA, wordt in belangrijke mate tenietgedaan door het aanbieden van halalvoeding op onze scholen en evenementen. Dat islamitische supermarkten en organisaties het verbod omzeilen door in het buitenland halal te slachten en halalvoedsel te importeren, is al erg genoeg; dat het Antwerps stadsbestuur zou tolereren of faciliteren dat halal geslacht voedsel wordt aangeboden, is helemaal van de pot gerukt.

Daarom mijn vraag, meneer de burgemeester, om op zijn minst het advies van onze Adviesraad voor Dierenwelzijn te volgen en ervoor te zorgen dat het wordt verboden om op onze scholen alleen nog maar halal-voedsel aan te bieden.