

Toespraak Filip Dewinter Vlaams Belang slotmeeting
gemeenteraadsverkiezingen –
Antwerpen - zondag 7 oktober 2018

Beste vrienden,

Welkom in de hoofdstad van het Vlaams Blok/Vlaams Belang, welkom op het eilandje in Antwerpen. Eerst en vooral wil ik u feliciteren dat u tot hier bent geraakt. De files, de ontelbare werken en de verkeerschaos hebben van Antwerpen immers een onbereikbare stad gemaakt. Mocht u overigens in het naar hier komen een wat verwarde man in een donkergrijs kostuum hebben opgemerkt, geen paniek, het is een transmigrant uit Puurs op zoek naar de Grote Markt van Antwerpen, zijn naam is Kris Peeters!

Beste vrienden,

U bent welkom in Antwerpen want Antwerpen is een wereldstad, een kosmopolitische havenstad die altijd bijzonder gastvrij is geweest voor eenieder. Gastvrij betekent echter niet gek. De immigratie-invasie en de islamisering die hiervan het gevolg is heeft immers niets meer met culturele verrijking maar alles met een overrompeling te maken. Een invasie, inderdaad! Een vijandelijke inval... Een

omgekeerde kolonisatie waarbij hele wijken en buurten worden geïslamiseerd. De omvolking in Antwerpen, Gent, Brussel, Kortrijk en andere steden van ons land is volop bezig. Jos en Maria, Sven en Veroniek worden vervangen door Mohammed en Fatima. Terwijl Mohammed en Fatima als kastplantjes worden gesoigneerd, gesubsidieerd en positief gediscrimineerd komen wij op voor diegenen die nauwelijks wat krijgen maar vooral veel moeten betalen, voor Jos en Maria, Sven en Veroniek. Waarom? Eén reden, eerst wij dan zij. Onze eigen mensen eerst, eigen volk eerst!

Beste vrienden,

De voorbije dagen las ik het pas verschenen boek van Philippe Desmet "Geen Mekka aan de Stroom". Het hoofdpersonage van deze misdaadroman spreekt op de laatste bladzijde van dit boek profetische woorden: "Straks zijn de moslims in de meerderheid in Antwerpen en in alle andere centrumsteden. Hele wijken zijn in de greep van de Drie Koningen: de imam, de coke-dealer en de maffiabaas. Vijfig tinten islamgroen dat is helaas de toekomst van Antwerpen." Een citaat uit het boek 'Geen Mekka aan de Stroom' waar ik het slechts gedeeltelijk mee eens ben. Onze boodschap mag nooit een boodschap van moedeloosheid, defaitisme en capitulatie zijn maar moet altijd een boodschap van hoop, een boodschap van vertrouwen, geloof in de toekomst en hoop zijn. Antwerpen mag

geen Mekka aan de Stroom worden maar moet een Metropool aan de Schelde blijven. De zo geroemde Antwerpse gastvrijheid mag nooit dwang worden en onze gastvrijheid mag nooit dienen om het wangedrag van de gasten goed te praten. Het Vlaams Belang wil en zal Antwerpen teruggeven aan de Antwerpenaren; met de kracht van onze overtuiging zullen we Vlaanderen teruggeven aan de Vlamingen en met de steun van onze Europese vrienden in Italië, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Nederland zullen we Europa teruggeven aan de Europeanen. Als het van ons afhangt wordt Antwerpen nooit een stad van moskeeën en minaretten, halal en islam maar blijft Antwerpen de stad van de Kathedraal, het Rubens- en het Vleeshuis, het Mas en het Steen!

Beste vrienden,

Het antwoord van de traditionele partijen op de permanente instroom van alsmear meer illegalen, vluchtelingen en vreemdelingen is altijd hetzelfde: meer sociale woningen, meer scholen, meer zorg, meer subsidies en dus meer belastingen en taksen.

Lodewijk XIV wist het al: "Politiek betekent weggeven wat je niet hebt en beloven wat je niet kunt weggeven." Maar vrienden, om de sociale, economische en maatschappelijke problemen op te lossen in

onze grootsteden hebben we niet meer sociale woningen, scholen, zorg en subsidies nodig maar hebben we vooral minder vreemdelingen nodig. Er zijn immers niet te weinig sociale woningen, er zijn teveel vreemdelingen in de sociale woningen. Er zijn niet te weinig scholen, er zijn teveel moslims in de scholen. Er zijn niet te weinig jobs, er zijn teveel nieuwkomers die een job opeisen ten koste van onze eigen mensen.

Beste vrienden,

In een stad als Antwerpen is de werkloosheid twee keer zo groot als in de rest van Vlaanderen; het aantal leefloners is met 30% gestegen op enkele jaren tijd; 28.000 mensen staan 4 tot 8 jaar op een wachtlijst voor een sociale woning; meer dan 50.000 mensen in Antwerpen leven in armoede... Vorig jaar werden aan meer dan 8.000 mensen in deze stad voedselpakketten uitgedeeld. Laten we niet rond de pot draaien, veel van deze problemen zoals armoede, werkloosheid, onveiligheid, wachtlijsten in de sociale woningbouw, capaciteitsproblemen in het onderwijs zijn overwegend importproblemen. Het zijn problemen die veroorzaakt worden door de toestroom van immigranten en vreemdelingen die noch op economisch noch op sociaal noch op cultureel vlak nauwelijks enige meerwaarde bieden. We kunnen niet blijven dweilen met de kraan open. Daarom is onze dwingende en prioritaire eis: immigratiestop!

Beste vrienden,

Antwerpen is niet alleen een politiek maar ook het demografisch, sociologisch en maatschappelijk laboratorium van Vlaanderen. Wat hier gebeurt speelt zich morgen ook af in uw stad of gemeente.

Antwerpen wordt langzaam maar zeker een bezette stad. De vijandelijke overname van hele stadswijken door de islam is volop bezig. Antwerpen telt 64 moskeeën – 14 erbij sinds Bart De Wever burgemeester werd in 2012 – 1 op 5 van de Antwerpse inwoners is moslim en de toekomst ziet er alles behalve rooskleurig uit want 52% van de schoolkinderen in het lager stedelijk onderwijs zijn moslims. Kortom, binnen 30 jaar is Antwerpen een islamitische stad met een meerderheid aan moslims in de bevolking. De omvolking is het gevolg van de massa-immigratie die tot op de dag van vandaag blijft duren. De immigratie-tsunami zorgt ervoor dat we van een Vlaamse monocultuur via de multicultuur naar een islamitische monocultuur evolueren. De cirkel is rond. Onder het mom van diversiteit en multiculturaliteit en onder dwang van politieke correctheid zijn we erin geslaagd om onszelf te vervangen door een ander volk én een andere cultuur. Een cultuur, een manier van leven die niet de onze is en die we hier niet willen.

Daarom pleit ik voor een weerbare democratie met een duidelijk beschavingskompas. Een weerbare democratie is een democratie die zichzelf en onze democratische manier van leven (vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid tussen man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat, de godsdienstvrijheid) verdedigt en zich beschermt tegen het totalitarisme of dat nu het nazisme, het communisme of de islam is! Democratie is niet gelijk aan blind pluralisme of cultuurnihilisme. De islam die de godsdienstvrijheid inroept om de sharia in te voeren en onze democratie finaal te vernietigen, hoort dan ook niet thuis in een democratie want de islam kan nooit democratisch zijn! Onze democratie kan en mag geen kruiwagen zijn om de islam aan de macht te brengen; de islam die als enig doel heeft om de democratie af te schaffen en te vervangen door een theocratie! De keuze is simpel, islam of vrijheid!

Beste vrienden,

Ik blijf het herhalen: het probleem is de islam! De islam is de rem op iedere vorm van integratie; de islam fnuikt de vrije meningsuiting, katapulteert onze samenleving naar de middeleeuwen en beschouwt vrouwen als tweederangsburgers. De islam creëert in onze steden ook een ernstig veiligheidsprobleem. Ik wijs erop dat in landen waar geen of nauwelijks moslims wonen er geen samenlevingsproblemen en al zeker geen terroristische aanslagen zijn. In Polen, Hongarije en

Tsjechië is er geen islamterreur omdat de islamitische humuslaag ontbreekt. In Londen, Parijs en Brussel vonden de Salah Abdeslams en hun IS-broeders van deze wereld onderdak, steun en geld bij hun islamitische broeders. Niet zo in Warschau, Budapest of Praag! Ook daarom moet de islam teruggedrongen worden. Wie vrede wilt bedingen moet de islam terugdringen!

Beste vrienden,

Het Vlaams Belang is vandaag meer dan ooit noodzakelijk. Het Vlaams Belang is het schild van de democratie, de test aankoop van de hardwerkende Vlaming en het syndicaat van Jos en Maria en van Sven en Veroniek! De terreuraanslagen, de islamisering en de zogenaamde radicalisering, de onbeheersbare massa-immigratie: het enige wat men ons kan verwijten is dat het Vlaams Blok/Vlaams Belang te vroeg gelijk had. Hetgene we de andere partijen verwijten is dat ze nooit naar ons geluisterd hebben. De politieke elite heeft ons verketterd, vernederd, beschimpt, veroordeeld en uitgespuwd en onze ideeën en onze kiezers weggestopt achter een cordon sanitaire. Niet het Vlaams Belang maar het cordon sanitaire en diegenen die slaafs de linkse uitsluitingspolitiek van het cordon sanitaire volgen zijn de echte bondgenoten van links.

Beste vrienden,

Wij zijn de politieke bulldozer! Wij ruimen het puin, wij effenen de weg, wij kuisen op! Dat is onze taak, dat is onze strategie. Wij schipperen niet; wij verkopen ons programma niet uit om toch maar aan de macht te kunnen geraken of blijven; wij volgen de rechte lijn en doen geen water in de wijn. Het Vlaams Belang verplicht de andere partijen om naar de zwijgende meerderheid van de Vlamingen en hun grieven te luisteren. Dat onze strijd succesvol is bewijst het feit dat het Vlaams Belang nooit is opgeschoven naar het centrum maar dat het centrum ondertussen wel flink is opgeschoven naar het Vlaams Belang.

Beste vrienden,

Terwijl de andere partijen bezig zijn met het sluiten van voorakkoorden, het onderhandelen over schepen- en burgemeestersambten zijn wij bezig met het verdedigen van de grieven van de zwaksten van ons volk en het veilig stellen van de belangen van onze eigen mensen. Terwijl de andere bezig zijn met hun toekomst als schepen of burgemeester zijn wij bezig met de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Terwijl anderen bezig zijn met het pampieren en koesteren van vreemd en ander volk, komen wij op voor ons eigen volk eerst!

